



TOPAFFICHE MUTOTO-FUIF 08

9 mei is het weer zover... Tervuren staat dan weer in het teken van Mutoto. Pachthof Stroykens wordt opnieuw omgetoverd tot een Congolees dorp waar feesten en dansen de enige juiste houding zijn. Voor het vierde jaar op rij heeft het mutoto-team een bijzonder mooie affiche kunnen samenstellen met vaste waarden en nieuwe gezichten. Zo kunnen we rekenen op onze huis-dj en lokaal talent **Maarten Verhulst** die het geheel aan elkaar zal draaien. Live-muziek kan je verwachten van **Stash** met hits om U tegen te zeggen. Het dj-werk komt dit jaar van stubru-dj **Gerrit Kerremans**, maar ook **Wim Weetjens** staat opnieuw klaar om een hele resem dans- en feesthits op ons af te vuren. Als kers op de taart komen **Regi & Bart Peeters** om 22u de aftrap geven van het feestgedruis, wees dus zeker op tijd! Momenteel draait de mutoto-machine op volle toeren: de vaten zijn besteld, de inkombandjes worden gedrukt, de inkleding van de zaal wordt voorbereid en de kaarten zijn vanaf 7 april overal te verkrijgen! In voorverkoop betaal je slecht 5 euro, aan de kassa raak je binnen voor 6 euro. Als je kaarten zoekt, kan je steeds terecht in de voorverkooppunten én via fuif@mutoto.be. Tot op 9 mei!



AGENDA

9 mei 2008
4^{de} Mutoto-fuif
Pachthof Stroykens -
Duisburg (Tervuren)

21 mei 2008
Stratenloop-
Basisscholen Tervuren
Centrum Tervuren

12 juli 2008
Vijverfestival
Dilbeek

WENSKAARTEN EN SMULLEN OP GBST

De voorbije maanden organiseerde de Gemeentelijke Basisschool van Tervuren (GBST) een hele resem activiteiten waarvan de opbrengst of een deel ervan aan Mutoto werd geschonken. De maand december stond ondergedompeld in een sfeer van "kerstkaarten met waarde": de kinderen van de school verkochten toen aan zo veel mogelijk mensen wenskaarten ten voordele van Mutoto. Daarnaast stond ook hun jaarlijks lekkerbekweekend in het teken van Afrika. De Afrikaanse schotel die er geserveerd werd was bedoeld als steun aan de straatjeugdprojecten in Lubumbashi en alsof dat nog niet genoeg was, organiseerde het derde leerjaar in de maand februari een soep-actie! Een 300-tal soepkommen werden verkocht aan evenveel mensen, en het was LEKKER! Ontzettend bedankt!

Meer info + foto's: www.gbs-tervuren.be

Ter Ham 2^{de} keer op stap voor Mutoto

Naar jaarlijkse gewoonte hield de vrije school Ter Ham uit Steenokkerzeel een vastvoettocht net voor de paasvakantie. Voor het tweede jaar op rij ging de opbrengst van deze voettocht integraal naar Mutoto. Een driehonderdtal kinderen (lagere school en kleutertjes) zetten op 20 maart hun beste beentje voor om geld bijeen te sprokkelen voor de straatkinderen van Lubumbashi. De sportieve activiteit werd voorafgegaan door een rechtstreekse videoverbinding met Lubumbashi. Ook enkele mutoto-vrijwilligers kwamen langs om de stappers een hart onder de riem te steken! Behalve de voettocht stond ook hun jaarlijkse vastenviering in het teken van Mutoto en Lubumbashi: het vijfde leerjaar verzorgde die viering en zorgde zelfs voor eigen mutoto-t-shirts! Mutoto roept dan ook graag en heel luid: duizendmaal dank aan alle stappers en sponsors! De actie bracht immers meer dan 3000 euro op!!! Voor foto's surf je best even naar www.schoolterham.be.



12 MAART WAS BOSSABALLDAG...

In het kader van onze sportmanagementstage wilden wij een leuk sportevenement organiseren tvv het goede doel. Als snel botsten we op Mutoto & bossaball en ontstonden de BossaballGames2008. De lange en zware voorbereidingen resulteerden in een prachtig resultaat. De hele dag veel volk, blije mensen, ambiance & sfeer. Het was een plezier om te organiseren! En we hopen uiteraard dat Mutoto dat ook vond! Meer info: www.bossaballgames.be

Groetjes,

Dorien, Bart, Maartje & Sofie

MUTOTO IN CONGO

De 6^{de} maand van mijn verblijf zit er op en ik moet zeggen, het blijft me bevallen. Steeds meer, om eerlijk te zijn. De voorbije maanden zijn als een sneltrein voorbij geraasd, alsof de tijd in Congo sneller verloopt dan die in België (en dat is nochtans niet het geval!). Het grootste deel van de sessies zit er al op, het eerste schoolfeest op Bakanja Centre was een feit en de leraarszaal is vakkundig ingehuldigd...

Daarbovenop mocht ik tijdens de maand februari hier in Lubumbashi Rianne en Piet ontvangen. Het spreekt voor zich dat ook zij hier niet zomaar naartoe getrokken zijn: Rianne zorgde ervoor dat de rapporten van onze leerlingen konden worden toegevoegd aan hun persoonlijk dossier, terwijl Piet zich toegedde op het geven van enkele sessies rond Muzische Vorming: expressie en theater waren de hoofdbrokken van zijn inzet... en het heeft gewerkt!! Van al die activiteiten werd nauwkeurig verslag gemaakt dat te lezen staat op www.mutoto.be. Neem er zeker eens een kijkje!

Nog een dikke drie maanden en ik loop weer rond op Belgische bodem. De reis kort dus aanzienlijk af. Dat betekent dat we nog een extra tandje zullen bijsteken om de vooropgestelde doelen te bereiken en om te genieten van alles wat me hier overkomt! De verslagjes hierover vind je regelmatig terug op onze site! Tot binnenkort!

MEEWERKEN? DAT KAN!

Wil je graag meewerken tijdens onze activiteiten? Organiseer je zelf graag iets ten voordele van Mutoto? Of ben je eerder een stille kracht achter de schermen? Het kan allemaal bij ons!

Mail gerust je voorstellen, ideeën of opmerkingen naar info@mutoto.be!

LEUVENS SOLIDARITEITSKOOR “PATI PATI” ZINGT VOOR MUTOTO



Pati Pati is het solidariteitskoor van de Leuvense Universitaire Parochie. Dit jaar kozen de Pati Pati-leden Mutoto als project waarrond het ganse jaar door activiteiten worden uitgewerkt. Zo zijn ze al eens in de kathedraal van Brussel een kerstviering gaan opluisteren waarbij de opbrengst naar Mutoto ging.

Ook het zingen op een marktdag in Heverlee en het uiteindelijke concert in Leuven waren heel fijne activiteiten.

In Leuven waren er een 300-tal mensen aanwezig die naast het luisteren naar de liederen ook wat meer te horen kregen over straatkinderen in Lubumbashi en Mutoto. En misschien is het nog niet gedaan, want de koorleden spreken er over om nog eens ten voordele van Mutoto op straat te gaan zingen.

Via deze weg wil Mutoto de koorleden en hun sympathisanten uitermate feliciteren en danken voor hun inzet en enthousiasme!

Meer info: www.kuleuven.be/up



“MUTOTO@SCHOOL” GETEST

Van 11 tot 15 februari veranderde de gemeentelijke basisschool van Tervuren heel even in een Mutoto-school. De leerlingen van de school werden gedurende de hele week ondergedompeld in de wereld van jongeren in Congo. Deze projectweek maakte deel uit van het pilootproject dat ze voor Mutoto wilden houden. Mutoto is momenteel bezig met het uitwerken van een lessenpakket voor de lagere school. Elke school die bereid is een inzamelactie te houden ten voordele van Mutoto krijgt in ruil “mutoto@school” toegezonden. Om de werking van dit project te optimaliseren werden enkele scholen gevraagd om het project uit te testen. Naast de school van Tervuren werd ook de Gemeenteschool van Moorsel hiervoor bereid gevonden. Hierdoor werd ook hun school eventjes een mutoto-school. De komende maanden zal er nog wat gesleuteld worden aan het project om ervoor te zorgen dat we volgend schooljaar écht van start kunnen gaan. Heb je interesse voor dit project? Aarzel dan niet om contact op te nemen via school@mutoto.be.

Via deze weg een geweldige dank aan de twee pilootscholen, hun leerkrachten en alle deelnemende leerlingen!

OP STRAAT VOOR DE STRAAT

Woensdag 21 mei steunt Tervuren het goede doel.

Zo'n 1300 kinderen lopen die dag door de straten van Tervuren-centrum om geld in te zamelen voor twee projecten in Afrika. Mutoto is er één van en daar zijn we héél blij om! Wil je graag de kinderen aanmoedigen?

Op 21 mei lopen ze tussen 10u en 11u zo veel mogelijk rondjes in de buurt van het marktplein!

Meer info: www.tervuren.be



www.mutoto.be • www.omm.be